

Erciyes Üniversitesi
Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi
Yayınları No : 2

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN
KURULUŞ VE GELİŞMESİNE HİZMETİ GEÇEN
TÜRK DÜNYASI AYDINLARI
SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ**

(23-26 Mayıs 1996)

Yayımla Hazırlayanlar

**Prof.Dr. Abdulkadir YUVALI
Doç.Dr. Mustafa ARGUNSAH
Doç.Dr. Mustafa KESKİN
Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK**

Kayseri - 1996

SEMOZYUM TERTİP HEYETİ

Başkan : Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN

Sekreter: Prof.Dr. Abdulkadir YUVALI

Üyeler : Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN

Prof.Dr. Kemal ATİK

Doç.Dr. Mustafa KESKİN

Doç.Dr. Mahir NAKİP

Doç.Dr. Mustafa ARGUNŞAH

Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK

Dr. Hasan ÖZSOY

Hüseyin CÖMERT

Bu kitabın ilk baskısı Erciyes Üniversitesi Yayıtı olarak 1000 adet basılmıştır.

Telif hakkı Erciyes Üniversitesine ait olup, izinsiz tamamen veya kısmen yayınlanamaz.

ISBN 975 - 8013 - 28 - 9

İsteme Adresi :

Erciyes Üniversitesi

Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi

Tel : (352) 4374901 -2332 -1587 38039 - KAYSERİ

Baskı : Erciyes Üniversitesi Matbaası

Kayseri - 1996

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
Ön Söz	5
Açış Konuşmaları	7
Abdulkadir YUVALI	9
Mehmet ŞAHİN (Rektör)	13
Yusuf HALAÇOĞLU (Türk Tarih Kurumu Başkanı)	17
Reşat GENÇ (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)	19
Bildiriler.....	21
AKAYEV Orazpolat Rus ve Sovyet Rejimine Karşı Mücadele Eden, Türkiye ile Bağlantılı Türkmen Muhalifler	23
AKTAN Ali Yusuf Uralgiray'ın Hayatı ve Eserleri	33
ALTUN Kudret İsa Yusuf Alptekin ve Türkistan Davası	41
AMANOĞLU Ebülfez Kulu Ahmet Caferoğlu ve Türkoloji	47
ARGUNŞAH Hülya Ayaz İshakî'nın Edebi Kişiliği ve "Üye Taba" Romanı	53
AŞAN Muhammed Beşir Hamit Zübeyir Koşay'ın Hayatı ve Eserleri	67
ATALAR Münir Ahmet Ağaoğlu	81
AYAN Dursun Prof.Dr. Tahir Çağatay	89
BAL İdris Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset ve Üç Tarz-ı Siyaset'teki Türkçülük (Pan-Türkizm)'ün Varsayımları Üzerine Yorumlar	97
BALCIOĞLU Mustafa Hoca Abdürreşid İbrahim Efendi	113
BAŞТАV Şerif Kazan Türklerinden Prof.Dr. Akdes Nimet Kurat	119
BAYKARA Tuncer Zeki Velidi Togan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Devirlerinde Türk Kavramının Gelişmesindeki Katkısı	127
BAYRAMOĞLU Fuat Sadri Maksudi Arsal ve Adile Ayda Hakkında Anılar ve Düşünceler	131

BİRİNCİ Ali	
Halim Sabit Şibay	135
CANTÜRK Mehmet	
Doğu Türkistan'da Çin Mezalimi ve Milletimize Yapılan Zulümler	147
CUMAKUNOVA Gülzura	
Abdulkadir İnan'ın Manas Destanı Üzerinde Çalışmaları	149
CUNBUR Müjgan	
Hocam Abdulkadir İnan	155
DEVLET Nadir	
Türkiye'ye Katkıda Bulunan Tatar-Başkurtlar	161
DURBİLMEZ Bayram	
Ahmet Caferoğlu ve Türk Halk Edebiyatı	175
EMET Erkin	
Mehmet Emin Buğra ve Türkçülük	187
ERCİLASUN Ahmet B.	
Türkiye'deki Türk Dünyası Aydınlarına Genel Bir Bakış	193
EYİCİGİL Ahmet	
Doktor Nazım Bey	197
FİLİZ Orhan	
İsa Yusuf Alptekin	207
GÖKTÜRK Hamit	
Türkiye Cumhuriyeti'ne Hizmeti Geçen Türkistanlılar	213
GÜLENSOY Tuncer	
Ahmet Temir'in Türk Dili ve Kültürüne Katkıları	221
GÜLSEVEN Fahrettin	
İdealist Bir Cumhuriyetçi : Ahmet Ağaoglu	241
GÜNGÖR Harun	
Abdulkadir İnan'ın Din Tarihçiliği	257
HACIYEV Fikret	
Osmanlı Devleti'nin Son Yıllarında İstanbul'da Eğitim Görmüş Azerbaycan Aydları	263
HACIYEVA Maarife	
Mehmed Emin Resulzade'nin Muhaceret Hayatı	271
HACIYEVA Naile	
Ali Bey Hüseyinzade'nin Dil Görüşlerinin Türkiye'de ve Azerbaycan'da Yankısı	277
HALİLOVA Hanım	
Dr. Mehmet Kengerli'nin Özgeçmişinc Ait Kısa Bilgi Özeti	283
HASANLI Cemil	
M.E. Resulzade ve Türkiye Cumhuriyeti	295
HÜLAGU M. Metin	
İngilizlerin Gözüyle Ahmet Ağaoglu	301
İSMAİL Zeyneş	
Muhtar Äwezov'un Türk Dünyasına Kazandırdıkları	303
KARA Füsün	
Şir Muhammed Bek ve Fergana Basmacılığındaki Rolü	313

KARACA Ahmet	
Azerbaycan Milli Davasının Bir Bayraktarı : Mirza Bala Mehmetzade	319
KARACA Ahmet	
Muhaceretin Fikir Muallimi Abdülvahap Yurtsever	329
KÄRİMULLİN Ebrar	
Fatih Kärimi vä Anıñ "İstanbul Mäktupları"	335
KAŞGARLI AKTOK Mehlika	
İsmail Hakkı Aktu Kaşgari'nın Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Hizmetleri	345
KAŞGARLI S.Mahmut	
Doğu Türkistan ve Türk Dünyasının Büyük Mücahidi Isa Yusuf Alptekin	349
KAZIMOĞLU Samir	
Ahmet Ağaoglu'nun Dünya Görüsü	355
KESKİN Mustafa	
Sadri Maksudi Arsal'in Türk Soyu ve Orta Asya Türk Devletleri Hakkında Düşünceleri	363
KIRZIOĞLU M.Fahrettin	
Umumî Türk Tarihi'nin En Büyük Alimi Ahmed Zeki Velidî Togan	373
KIRZIOĞLU Neriman GÖRGÜNAY	
Azerbaycanlı Mehmedzade Mirza Bala Bey	393
KOCAOĞLU A.Mehmet	
Ağaoglu Ahmet'in İngiltere ve Hindistan İsimli Kitabının Uluslararası İlişkiler Işığında Tahlili	401
KOCAOĞLU Timur	
Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca (Kocaoğlu) ve İstiklal Savaşı Sırasında Türkiye'ye Altın Yardımı Meselesi	421
KOPRAMAN Kâzım Yaşar	
Hocam Profesör Doktor Akdes Nimet Kurat	425
KURAN Ercümənt	
Milli Mücadele Yıllarında ve Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Ahmet Ağaoglu	431
MUSTAFA Muhammed Allam	
Zakir Kadıri Uğan Cenapları	435
NAĞIYEV QERİBOĞLU Celil	
Ali Bey Hüseyinzade ve Qerb Edebiyatında Türkçülük Meselesi	439
NAKİP Mahir	
Prof.Dr. İhsan Doğramacı ve Türk Yüksekögrenimine Katkıları	445
ORTAYLI İlber	
Türkiye'de Kirimli Aydlar	453
ÖZKAN Fatma	
Tataristan'daki Sosyal ve Siyasi Fikir Hareketleri İçinde Ayaz İshaki'nin Yeri	459
ÖZKAN Isa	
Kalbi Türkük için Çarpmış Bir Devlet Adamı, Tarihçi ve Şair : Mehmet Emin Buğra	465

KALBİ TÜRKLÜK İÇİN ÇARPMIŞ BİR DEVLET ADAMI,
TARIHÇİ VE ŞAIR : MEHMET EMİN BUĞRA

Doç.Dr. Isa ÖZKAN^(*)

Mehmet Emin Buğra, XX. yüzyılda Doğu Türkistan Türklerinin yetiştirdiği mütesna şahsiyetlerden biridir. O, çocukluk ve gençliğinin ilk dönemini bir kenara bırakırsak altmış dört yıllık ömrünün kırk iki yılını Doğu Türkistan'ın ve diğer esir Türk yurtlarının istiklali ve Türkliğin yükselmesi için mücadele etmekle geçirmiştir. Mehmet Emin Buğra, samimi bir siyasetçi, yorulmaz bir dava ve ideal adamı, belgelere nüfûz edecek derecede kaynak dillerini bilen âlim bir tarihçi, fikirlerinin haklılığı ispat için şiirler yazan bir edipdir. Türkiye'deki faaliyetleri sırasında diğer Türk boylarına mensup onde gelen siyasi, ilmî ve edebî şahsiyetlerle birlikte o, kamuoyunun dikkatini hudutlarımıza dışında yaşayan muazzam nüfusa sahip Türk kütlesine ve yurtlarına çekmiş, soy, dil ve kültürce bir olan Türk kavimlerinin meselelerini dile getirerek bu hususta Türkük bilincinin doğmasına imkan hazırlamıştır.

Mehmet Emin Buğra, dinî ve siyasi kimlige mensup bir aileden gelmektedir. Babası Hoten'in İlçi nahiyesinde manevî bir makam olan halifelik unvanına sahip müderris *Pir Avudin* (Abidin)'dır.¹ Annesi ise, Altı Şehir bölgesi olarak bilinen Doğu Türkistan'ın güney kısmında yer alan Hoten şehrinin hanlarından *Abdurrahman Han Goca/Paşa*'nın ikinci göbekten torunu *Sekine Banu Hanım*'dır. Bilindiği üzere *Abdurrahman Han*, İlçi kazasından *Habibullah Müfti Hacı*'nın küçük oğlu olup², 1864 yılında Hoten'deki Çinlilere karşı düzenlenen ve başarıyla sonuçlanan istiklâl haraketinin lideridir. Mehmed İmin (Mehmet Emin) 1901 yılında İlçi nahiyesinde doğmuştur. Ailenin üç erkek çocuğunun en büyüğüdür. Ayrıca iki de kız kardeşinin bulunduğu belirtilmektedir. Erkek kardeşleri Emir Abdullah ve Emir Nur Muhammed, 1934 Nisan'ında Yenihisar kasabasının savunması esnasında şehit düşmüştür.

Mehmed Emin henüz küçük bir çocuk ikon babasını kaybetmiş, annesinin yardımıyla zor şartlarda 9 yaşında ilk mektebi bitirmiştir. Talihsizlikler onun yakasını bırakmadı ve uzun sürecek medrese öğreniminin arifesinde henüz 10 yaşındayken annesi de vefat etmiştir. Hoten Merkez'de başladığı medrese öğrenimini Lop ve Karakaş kasabalarında okuyarak 21 yaşında tamamlamıştır. Yüksek öğrenimi sırasında onun İslâmî ilimler, Arapça, Farsça, Edebiyat (özellikle Ali Şir Nevayı) dersleri aldığı kaydedilmektedir. Küçük yaşılardan itibaren başarılı geçen öğrenim hayatı sebebiyle önce 1922 yılında Hoten'deki *Oybag Medresesi*'nde daha sonra ise, Karakaş'taki *Yeni Medrese*'de (1922-1933) müderris ve baş müderris olarak vazife yapmış; tefsir ve hadis dersleri okumuştur. Dürüst kişiliği, ilmî birikimi, samimi ve etkileyici hitabetiyle kısa zamanda halkın sevdiği şahsiyetlerden birisi

(*) Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi.

¹ Buğra, Mehmet Emin, *Şarkî Türkistan Tarihi*., 2. bs. Ankara 1987, "Müellipni Tonusunuş" s. XVI.

² Özkan, Isa, *Abdurrahman Han Destanı*., Ankara 1989, s. 12; Molla Musa bin Molla Isa Sayramî, *Tarih-i Emniye*, Kazan, 1904, s. 130 vd.

olmuştur. Ülkedeki durumu yerinde tespit etmek amacıyla 1930 yılında Doğu Türkistan'ı baştan başa dolaşmıştır. Seyahati esnasında pek çok Türk aydını ile görüşmüştür ve Çin hükümeti altındaki vatanında siyasi, sosyal ve iktisadi alanlarda neler yapılabileceğini konuşmuştur. Ona, Doğu Türkistanlı aydınların birçoğunun Çin yönetiminden kurtulmak gerektiğini söylemelerine rağmen, bir ayaklanması hareketinin icabettiğini ve buna hazır olduğunu belirten sadece Gulca kadısı *Sabit Damolla* olmuştur. *Sabit Damolla* ile birkaç gece üst üste görünen Buğra, birlikte şu kararları almışlardır:

1. İstilacı Çin idaresini siyasi temaslarla ülkeden çıkarmak mümkün değildir.
2. Ülkenin istiklali için bütün vatan sathında *Silahlı Millî Kurtuluş Hareketi* başlatılmalıdır.
3. Bu hareket için farklı yörelerde Gizli Millî Teşkilatlar kurulmalıdır.
4. Ayaklanması Hoten'den başlatılmalıdır.

Daha sonra Hoten'e dönen Mehmet Emin, mevcut *Cin Şu Rin* hükümeti ve onların attığı mahalli Çinli idarcilerle siyasi mücadele ve barışçı tutumla neticeye ulaşılmacağı inancıyla 1931 yılında gizli bir cemiyet kurar. Bu cemiyetin amacı silahlı bir inkılâp gerçekleştirmektir. Bunun için üç toplayıp silah-tedarik etmenin yolları araştırılır. Kısa bir sürede üç yüzü aşkin üç ve elli kadar eski tüfexe sahip olurlar. Bu arada *Sabit Damolla*, Hicaz, Türkiye ve Hindistan gezisinden çok önemli bilgiler ve tecrübeler elde ederek Hoten'e gelir. Gizlice 20 Şubat 1933 tarihinde Karakas kasabasında toplanarak "Geçici Hoten Hükümetini" teşkil ederler. Hükümet reisliğine Karakas kadısı Mehmet Niyyaz Alem, başbakanlığı *Sabit Damolla*, başkomutanlığı ise *Mehmet Emin Buğra* seçilir.³

Doğu Türkistan'da şehirler bazı ünvanlarla anılır: *Azizâne Kaşgar*, *Veliyyâne Yarkend*, *Garibâne Turfan* gibi. Hoten şehrini ünvanı ise *Şehidâne Hoten*'dir. 1949 yılının itibarıyla burada Çinlilere karşı elli beş kiyam hareketi vuku bulmuştur. Bu yüzden halk arasında şehir:

İptidani başlayınız /Önce başlıyoruz
Şehidâne Hoten'din /Şehitler yurdu Hoten'den
Baturları östürgen /Kahramanları yetiştiren
Şan-şevkeli yetendirin"/Şanlı şevkeli vatandan

şeklinde dörtlüklerle vasiçtilir olmuşdur.⁴

Silahlı ayaklanması belirlenen tarihi önceden Çinliler tarafından öğrenilince 22 Şubat 1933 günü acilen toplanan 60 mücahidin katılımı ile ilk harekete Karakas'tan başlar. Önce Karakas zaptedilir. Kısa bir sürede Mehmet Emin Buğra önderliğindeki mücahidler Batı'da Kaşgar'ın Yenihisar nahiyesinden, Çarhalık'taki Çin hududuna kadar olan

müsahibelerin 12 Kasım 1934 tarihinde Kaşgar'da kurulan Doğu bölgeyi hürriyetine kavuştururlar. Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti'ne Mehmet Emin Buğra'nın da üyesi bulunduğu Hoten Türkistan İslâm Cumhuriyeti kısa süreli hükümeti askeri ve siyasi yardımda bulunur. Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti kısa süreli olsa da XX. yüzyılda Doğu Türkistan'da kurulan ilk Türk devletidir.⁵

Hoten halkı, Mehmet Emin Buğra'nın, bu faaliyetleri sonucunda ona *Mehmet Emin Hazretim*, *Emir Hazretim*, Doğu Türkistan halkı ise, *Hoten Emiri* unvanını verirler. Ancak, Kaşgar ve Aksulu mücahitler üstün asker ve silah gücüne sahip Ma Çan ve Ma Ho Sen'in Töngenlerden müteşekkil kuvvetlerine yenilince 1934 yılında Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti yıkılır. Geçici hükümetin ileri gelenleri, durumu uzun uzun müzakere ederler. Mehmet Emin Buğra, aynı yılın Ağustos ayında ailesiyle birlikte Afganistan'a geçmek zorunda kalır. Bir müddet Badehsan'da kalan Buğra, siyasi mülteci hakkını kazandıktan sonra Kabil'e yerleşir. Burada Türkiye büyükelçisi Memduh Şevket Esenç ile tanışır ve dost olur. O, Esenç'in, Türkiye'den temin ettiği kitaplardan da yararlanıp *Şarkî Türkistan Tarihi* adlı eserini kaleme alarak 1942 yılında Keşmir'in başkenti Sirinagar'da basturmaya muvaffak olur. Ayrıca Doğu Türkistanlı bazı öğrencilerin Türkiye'ye gönderilecek öğrenim görmesini sağlamıştır. 1942 yılında Hindistan'a geçen Mehmet Emin Buğra, burada faaliyetlerinden dolayı gözetim altına alınır. Sekiz ay Peşaver'de göz altında tutulduktan sonra Çin Hükümeti'nin davetiyle başkent Nankin'e gelir. Çin Parlementosu'nda Doğu Türkistan'ı tanıtmak ve savunmak üzere Dr. Mesut Sabri Baykozi, Isa Yusuf Alptekin ve Kadir Samanoğlu gibi arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarla başlar. Burada yayınladıkları *Altay* dergisinin başyazarlığını yapar. 1945 yılının Mayıs ayında yapılan büyük kurultaya katılarak 4 maddelik bir önerge verir. Bu önergesinde Çin Cumhuriyeti'nin kurucusu Sun Yet Sen'in üç prensibinin hayatı geçirilmesini Türkistan halkının ayrı bir millet olarak tanınmasını, Kit'a Çin'indeki yaşayan halkla, Türkistan halkı siyasi birliğinin mevcudiyetine rağmen ayrı millet oldukları, kendilerinin mahallî millet adları yerine daha önce olduğu gibi Türk adının verilmesini Doğu Türkistan'a muhtariyet tanınması gibi hususları dile getirir.

Doğu Türkistan'da 1945 yılında patlak veren üç şehr inkılâbından sonra yeniden vatandaş döner. Önce Tamirat Nazırlığı (Bayındırılık Bakanlığı) daha sonra Hükümet Başkan Yardımcısı olarak görev yapar. Bu arada *Erk* gazetesinin baş muavini, Ürümcü Darülfünunu tarih profesörü, İlim Heyeti Reisi gibi bazı vazifeleri de uhdesinde bulundurmuştur. Ancak 1949 yılının 9. ayında Çin'de komünistlerin iktidara gelmesi ve Doğu Türkistan'ı da işgal başlamalarıyla birlikte 1850 kişilik bir kafile ile Himalaya dağılarını aşarak 1950 yılı başlarında Hindistan'a iltica eder. 1952 yılında Türkiye'ye gelir ve 1955 yılında ise Türk vatandaşlığına geçer. Bu arada Doğu Türkistan hükümetinin başbakanı Mesut Sabri Baykozi bu göçe karşı çıkar ve ülkesinden ayrılmaz. Komünistler tarafından göz hapsinde iken 1954 yılında vefat eder.

Mehmet Emin Buğra, Türkiye'de bulunduğu yıllarda her fırsatta esir Türkler meselenini gündeme getirmiştir bu hususta kalemiyle olduğu kadar, verdiği konferanslarla da konuyu canlı tutmaya çalışmıştır. Türkiye içinde olduğu gibi Türkiye dışında da Doğu Türkistan dâvâsını tanıtmıştır.⁶

Savaşlar, sürgünler, siyasi mücadele ve çalışmalar kısa süren devlet idareciliği ve muhacerele geçen uzun ve meşakkatli hayatına kalbi dayanamamış ve altmış dört yaşında 14.6.1965 tarihinde kalp yetmezliğinden Ankara'da vefat etmiştir.

Mehmet Emin Buğra devlet ve ilim adamlığı gibi pek çok vasfin yanı sıra gazeteci-

3 Buğra, M. Yakup, "M. Emin Buğra'nın Doğu Türkistan'daki Mücadelesi", *Doğu Türkistan'ın Sesi* yıl:12, sayı:46, İstanbul 1995, s. 15-21

4 Özkan, Isa, A.g.e., s. 98.

5 Buğra, Mehmed Emin, 2. bs. *Şarkî Türkistan Tarihi*, Ankara 1985, s. 590-626.

6 Göktürk, Hamit, "Mehmet Emin Buğra'nın Yurt Dışındaki Mücadelesi", *Doğu Türkistan'ın Sesi* yıl:12, sayı:46, s. 22-24.

lığıyle de Tutsak Türkler, bilhassa Doğu Türkistan dâvâsına hizmet etmiştir. Onun ilk dergi baş yazarlığı 1943-1945 yılları arasında Nankin'(Çoñ Çin)de çıkan *Altay* dergisinde olmuştur. Daha sonra, 1946-1949 arasında Ürümçi'deki *Erk* gazetesinde başyazarlık yapmıştır. Türkiye'ye yerlestikten sonra, 1953-55 yıllarında Türkiye Türkçesiyle *Türkistan Dergisi*'ni İstanbul'da, 1956-58 yılları arasında ise Türkiye Türkçesi ve İngilizce *Türkistan Avazı* dergisini Ankara'da yayımlamıştır.

Mehmet Emin Buğra'nın eserleri içinde en mühimi *Doğu Türkistan Tarihi*'dir. Kendisinin bizzat yakın devrin bir çok hadiscesinin tanıtı, daha doğrusu hem tarihi yapan hem de yazan bir kimse olması bakımından önem taşımaktadır. Şüphesiz Doğu Türkistan tarihiyle ilgili olarak, Mchmet Auf'in *Kasgar Tarihi*, (İstanbul 1882); Molla Musa bin Molla Isa Sayramî'nin *Tarih-i Emniye* (Kazan 1904) ve *Tarih-i Hemidî* ve Haydar Mirza Duğlat'ın 1545'te yazdığı Farsça *Tarih-i Reşidî* gibi eserler olmakla birlikte, Buğra'nın tarihi yakın devre kadar birçok hadiseyi kaydetmiş olması bakımından kıymetli bir eserdir. Ummiyetle yansız yazmaya gayret gösteren Buğra 1863-1872 yılları arasında Doğu Türkistan'da siyasi birliği sağlayarak istiklâlini ilan eden Yakub Beg Bedevlet'in Hoten'i ele geçirmesi ile ilgili bölgülerde *Abdurrahman Han* tarafını tutmuş ve onu mağdur ve mazlum olarak göstermiştir. Bunun Abdurrahman Han'ın Hotenli ve Buğra'nın büyük dedesi olmasından kaynakladığını sanıyoruz. Onun Türkiye'de yayılmışlığı *Doğu Türkistan Tarihi, Coğrafî ve Şimdiki Durumu* (İstanbul 1952) ve *Eastern Turkistan's Struggle for Freedom and Chinese Policy* (Istanbul 1954) ile ilki Ürümçi'de basılan *Kalem Küreği* adlı eserlerinde Doğu Türkistan mescesini siyasi bakımından ele alıp işlemiştir.

Mehmet Emin Buğra, siyasi ve ilmî çalışmalarının yanı sıra edebiyat ile de meşgul olmuştur. Tespit edilebilen 26 şiiri vefâtından sonra kızı Fatma Buğra tarafından *Vatan Kaygusu* adlı kitapta toplanarak bugünkü Doğu Türkistan'da kullanılan Arap harflî alfabeyle bastırılmıştır.⁷ Birçok siyasi lider gibi onun edebî çalışmalarının amacı iyi bir şair ve edip olarak şöhrete ulaşmak değildi. Edebiyat onun için tezlerinin halka ulaşmasına bir väsiyetdi. Bu yüzden de kaleme aldığı şiirlerinde sanat endişesinden ziyade mesajın halka en kısa ve etkili biçimde ulaşması önem taşımıştır. Ancak Buğra'nın siyasi ve millî konulu şiirlerinden ziyade kendisini anlattığı şiirlerinde çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela "Kit'a" başlığı altında Kısmîr'de yazdığı *kaldı* redifli şiir, bir dâvâ adamının ruh halini yansitan estetik seviye kazanmış ilginç bir örnek olarak dikkati çekmektedir :

Cihanda ihtiyarım astuda bir ten ve can kaldı
Meşakkat birle pişkan baş ü mihnetkç beden kaldı.

Canım ayridi rahtidin yürek kaygu bilen toldi
Yürekten közgulur her demde bir feryad kim
hürrem-i çemen kaldı.

Mukaddes toprakım uçmakdin âlâ ol vatan kaldı
Ulus hor oldu toğkan meslekdaş aran kaldı.⁸

Bu büyük dâvâ adamına Tanrıdan rahmet diliyoruz, nur içinde yatsın.

7 Buğra, Mehmed Emin, *Vatan Kaygusu*, Ankara (1983?), Neşr etguçi: Fatma Buğra, s. 104.

8 Buğra, Mehmed Emin, A.g.e., s. 94.

ORD.PROF.DR. REŞİD RAHMETİ ARAT'IN
UYGUR TÜRKÇESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ,
DEĞERLENDİRMELERİ VE ESERLERİ

Dr. Nevzat Özkan^(*)

A- Reşid Rahmeti Arat'ın fikri ve ilmî kişiliği:

Reşid Rahmeti Arat (15. V. 1900- 29. XI. 1964) Kazan'da doğmuş; ilk, orta, lise tâhsilini ve ilk yazı denemelerini de burada yapmıştır. Daha sonra sâvaşa katılmış, Kazan Türklerinin bir kolonisinin bulunduğu Harbin'e geçmiş ve burada kültür faaliyetlerine katılarak çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazmıştır. 1922 yılında Almanya'nın Berlin şehrine gelerek Felsefe Fakültesi'ne kaydolmuş; kültür faaliyetlerini ve yazı çalışmalarını bu dönemde de artırarak sürdürmüştür. W. Bang'ın yanında Uygur Türkçesi ve Mukayeseli Türk Dili Araştırmaları alanlarında çalışmıştır. 1927 yılında doktor, 1931 yılında doçent olmuş; 1933 yılında Türkiye'ye davet edilerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne profesör olarak tayin edilmiştir.

Arat, Türkiye'de Mukayeseli Türk Dili Araştırmalarının ve Uygur Türkçesi ile ilgili çalışmaların kurucusu olmuştur. Yetiştirdiği öğrenciler ve verdiği eserlerle Türkiye Türkolojisinde bir okul haline gelmiştir. Öğrencilerinden Prof. Dr. Muhamrem Ergin hocası Arat'ın ilmî kapasitesi ve Türkolojiye duyduğu aşırı sevgi için sunları söylüyor: *Türkoloji sahasında çok kuvvetli bir formasyonu vardı. Türkçe'nin bir çok şîvelerini yakından tanır, konuşacak şekilde bilirdi. Almanca ve Rusça'yı gençliğinden beri çok iyi bilmekte idi, sonradan Ingilizce'yi de öğrenmiştir.*

*Türkçe'yi umumi olarak tarihi gelişmesi ve yaygın şîveleri ile dünyada en iyi bilen âlimdi. Eski Türkçe'nin ve Uygurca'nın en büyük mütehassisî, Uygur yazısını yer yüzünde en iyi okuyan ve yazan Türkolog idi. Türkük bilgisi onun için mübarek bir ilim sahası hâlinde idi. Avrupalı Türkologların en büyüklerinin yüzüne karşı sık sık: "Türkoloji sizin için bir meslek bir geçim vâsitasıdır, fakat bizim için her şeydir" demekten çekinmez ve onların bu sahadaki itinasız hükümlerine asla takammûl edemezdi*¹.

Arat'ın bütün yazı ve eserlerinde dikkati çeken birinci husus, giriş kısmında mutlaka Türk Dili'nin, kültürünün, edebiyatının ve tarihinin büyülüğünü, insanlık medeniyeti bakımından taşıdığı değere temas edilmesidir. Hiç bir eserini sadece teknik değerlendirmelerle ve açıklamalarla sınırlandırmamış, ele aldığı konu veya eserin Türk Dili ve Kültür Tarihi bakımından taşıdığı değeri de göz önüne sermiştir. O'nun bu yönü, şüphesiz, Mukayeseli Türk Dili Araştırmaları'ndaki derin bilgisi ve Türk Dili'nin ve kültürünün büyülüğünü

(*) Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi TDE Böl. Öğretim Üyesi

1 Muhamrem Ergin, "Reşid Rahmeti Arat", *Reşid Rahmeti Arat İçin*, TKAE yay. 19, Seri:1-Sayı: A-2, Ankara, 1966, s. IX-XVI.